

Bøger – her, o

På Valby Skole gøres der meget for at brede budskabet ud: At læse

Af Eiler Jensen

Valby Skole var nomineret til prisen Danmarks bedste skolebibliotek 2024, men nåede ikke igennem nåleøjet til finalen. Allivel lød den så spændende, at *Børn & Bøger* har set nærmere på den ombyggede porcelænsfabrik, der nu er skole, og hvor skolebiblioteket er helt centralt beliggende med stabler af bøger og udstillinger alle vegne.

Med sin nuværende beliggenhed blev Valby Skole indviet i 2004. Den blev – sammen med et kultur- og idrætscenter – bygget om fra at have været en porcelænsfabrik. Porcelænsfabrikken Norden blev nedlagt, og de nævnte institutioner oprettet i fabrikslokalerne.

Visionen var at skabe et samspil mellem skole, kulturliv og nærmiljø, som det hedder. I dag er skolen en større skole med sine ca. 640 elever.

På førstesalen finder man, netop som man kommer op ad trappen, biblioteket, der ligger som skolens centrale lokale.

Mange Lix-bøger

Et sted, hvor rigtig mange elever skal passere dagligt. Op ad trapper, ned ad trapper og hen ad gange. Det har derfor været nødvendigt at opføre en fjerde væg i bibliotekslokalet, en lang glasvæg, ganske enkelt for at nedsætte støjniveauet.

Eleverne hverken råber eller gør noget andet generende. Det larmer bare, når de kommer forbi – og når der så også foregår undervisning i selve biblioteket, så giver det unødige vanskeligheder.

Ude foran selve indgangen til biblioteket findes adskillige reoler, og her står f.eks. også Lix-bøgerne til indskoling. Skolebibliotekar Claus Boldrup kommer ud og tager imod:

- På skolen har vi, som du ser, rigtig mange Lix-bøger, dem er vi jo nødt til at have. Vores 0.-klasser kommer her ofte. Allerede når de har været her i nogle måneder, kommer de og får lånerkort og får lov at låne bøger med ned i klassen, ja, enkelte låner allerede med hjem på det tidspunkt.

- Vores læsevejleder lixer eleverne, og eleverne ved, hvad deres Lixtal er. Allerede i første klasser sættes de sammen i grupper med svarende Lixtal, så de kan anbefale bøgerne for hinanden, og det er jo en god ting at gøre. Mere gavnligt for læselysten end så meget andet.

I øvrigt betjener skolen sig også af bogportaler, e-Reolen Go f.eks. Fordelen er, at forældrene kan gå ind og vælge bøger ud fra elevernes Lixtal.

Fuld knald på det visuelle

Inde i dette velassorterede biblioteksrum huserer skolebibliotekaren, Claus Boldrup. Hvis man ellers kan få øje på ham imellem alle bogstakkene. Jo, for mange af bøgerne står ikke på reolerne, men ligger i udstillede stakke på borde – ligesom nede hos boghandleren.

Lad os bare nævne det. Claus Boldrup er ikke lærer, han er heller ikke folkebibliotekar. Han er såmænd boghandler. Har arbejdet i

Der er udstillinger alle vegne. Der er fuld knald på det visuelle. Et overflødighedshorn af bøger. Da Børn & Bøger var på besøg, var der f.eks. en udstilling af bøger fra Marvel-universet.



der og alle vegne

se af lyst. Gerne umætteligt.

boghandler og hos forlag indtil for 10-11 år siden, hvor han som kortvarigt arbejdsløs af en jobkonsulent fik nys om et job på Valby Skole som bibliotekar.

Det søgte han – og fik det. Når man får at vide, at det er en boghandler, der står bag, er det let at se. På førnævnte bogstakke – og på udstillingerne i øvrigt i lokalet. Når man udefra kigger ind gennem glasvæggen, er der arrangeret vinduesudstillinger.

Mens *Børn og Bøger* er på besøg, er der f.eks. en udstilling om mytologiske fortællinger. Indenfor er der en udstilling af bøger fra *Marvel*-universet, og der er en udstilling, der relaterer til *Den store bagedyst*.

Der er udstillinger alle vegne... Der er fuld knald på det visuelle. Et overflødigshorn af bøger. Det er et bibliotek, der emmer af overskud, et overskud, der kun kan formidles og komme mange til gavn, hvis stedet og bibliotekaren har ledelsens opbakning.

Eleverne med på råd

Det er da lykkeligvis også tilfældet. Claus Boldrup er ansat på fuld tid i biblioteket, og han har gode arbejdsvilkår – disse bruger han til at give sine elever masser af inspiration.

- Biblioteket har åbent i hele skoletiden, så eleverne kan bare komme og enten være her for at arbejde eller læse eller få råd, her er dejlig roligt. I øvrigt tager jeg dem ofte med på råd ved hjemkøb af bøger.

- Jeg lytter til dem. Jeg er her jo for deres skyld. Det er mit ansvar, at biblioteket er et godt sted at være, et sted med gode oplevelser og et sted, der er trygt for dem. Det er dem, jeg servicerer – og lærerne selvfølgelig, siger Claus Boldrup.



- Jeg er alene her på biblioteket. Det er mig, der laver udstillingerne, det er mig, der tematiserer bogstakkene på bordene. Jeg har heller ingen bogopsættere. Det eneste eleverne gør, er at låne bøgerne. Når de afleverer, tager jeg over derfra og sætter på plads. Det vil jeg gøre selv, fortæller han videre.

På Valby Skole har alle elever op til sjette årgang en bibliotekstime om ugen. I overbyg-

I det velassorterede biblioteksrum huserer skolebibliotekaren, Claus Boldrup – hvis man ellers kan få øje på ham imellem alle bogstakkene, der står alle vegne, og som han her står og holder på en stor af.